

Protestante Kerkgemeenschap
Nieuwdorp



KRINGWERK

2018 - 2019

AKTIVITEITEN RONDOM BEZIELING EN VERBINDING

VOORWOORD

Een seizoen vol kringwerk, en allerlei activiteiten, staan opnieuw in het teken van ontmoeting. Bezieling en verbinding vormen daarin weer een lichte draad. Er valt weer genoeg te kiezen in de wondermooie Zak van Zuid Beveland. Een nieuwe, verbindende draad, wordt gesponnen vanuit de RK parochie van Ovezande: een processie die een oecumenische finale kent!

Filmliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen. Wie meditatieve avonden wil ondergaan, zich wil verdiepen in filosofie of in “ groen geloven”, wie van hartenlust vertrouwde en nieuwe liederen wil zingen, of zomaar 's morgens ergens in een van de kerken wil binnenstappen voor een kop koffie en een praatje – het is er allemaal.

Blader maar verder door deze brochure en kom nog meer tegen: viering met kinderen, verdieping in pastorale gesprekken, jongerenwerk TEENS en ook theater, komend voorjaar, de nieuwste voorstelling van theaterman en theoloog Kees van der Zwaard: Droom van vuur.

Dit jaar hebben we voor het eerst ook bestaande en doorlopende activiteiten opgenomen. Naast de koffieochtenden blijkt er in onze regio ook letterlijk veel muziek te zitten. Diverse cantorijen en zanggroepen bewijzen hun diensten aan erediensten. Sommigen bestaan al meer dan veertig jaar. Samen zingen doet goed en geeft extra ruimte van binnen.

Laat u verrassen door de vele initiatieven en doe mee. Stel een eigen mini-programma samen, doorkruis de Zak en leg eigen verbindingen met vertrouwde en ook met nieuwe mensen.

We zien uit naar uw en jullie komst. Waar en wanneer?
Dan zijn wij het die ons graag laten verrassen....

Marieke Fernhout, Wiel Hacking, Mathilde Meulenstein,
Egbert Rietveld, Marjo Wisse, Engel Reinhoudt.



GELEGENHEIDSKOOR **in gezamenlijke diensten van gemeenten rondom het Zwake**

Startdienst 30 september

De vijf gemeenten “ Rondom het Zwake” organiseren voor de eerste keer een gezamenlijke startdienst. Zanglijsters en merels uit voornoemd gebied zijn welkom om samen liederen te oefenen en te laten klinken, op 30 september in de Johannes de Doperkerk te 's Heer Abtskerke.

Data: dinsdagen 4, 11, 18 en 25 september
Aanvang: 19.00 uur
Dirigent: Gernan Schreuder
Locatie: Johannes de Doperkerk 's Heer Abtskerke
aanmelden: ds.e.j.rietveld@gmail.com

Regiodienst 28 oktober Nieuwdorp

Zondag 28 oktober is er alweer voor het derde jaar op rij de gezamenlijke kerkdienst van de dorpskerken in de Zak van Zuid Beveland. Deze ochtend zijn we te gast in de Bethelkerk in Nieuwdorp. We zijn op zoek naar gastzangers die al zingend met elkaar als gelegenheidskoor willen meewerken aan deze dienst. Er zullen een aantal liederen uitgezocht worden van éénstemmig tot vierstemmig afhankelijk van de aanwezigen. In drie avonden willen we deze liederen instuderen.

Data: 3 dinsdagavonden: 1 oktober en 8 en 22 oktober
Locatie: Bethelkerk, Coudorp 1 te Nieuwdorp
aanvang: 19.30 uur
Dirigent: Anko Vleugel
Informatie: Mathilde Meulensteen tel: 0118-850942 - Mathilde@Meulensteen.nl.

Aanmelden graag ivm verzorgen van muziek, maar als u het vergeet bent u ook welkom, neem vooral uw zanglustige geloofsgenoten mee!

3 maart 2019

In deze gezamenlijke dienst 'Rondom het Zwake' zal ook samen het avondmaal worden gevierd. Een daarbij passende gezongen liturgie behoort zeker tot de mogelijkheden. Het nieuwe liedboek (2013) kent daarvoor mooie variaties.

Data en aanvang repetities wordt later bekend gemaakt
Dirigent: Jos Roelse
Locatie: Kerkgebouw van Tilburghstraat 50 Driewegen
aanmelden: ds.e.j.rietveld@gmail.com

9 juni 2019 Pinksterdienst

Data en aanvang repetities worden later nog bekend gemaakt
Dirigent van dit Pinkster-gelegenheidskoor: Marja Noort

Locatie: Kerkgebouw Burgemeester van Lierestraat 5 Oudelande
aanmelden: ds.e.j.rietveld@gmail.com

Bestaande en soms al jaren doorgaande activiteiten in onze gemeenten willen we vanaf dit jaar graag blijven vermelden in de jaarbrochure:

Cantorij 's-Heer Arendskerke

Na de zomer hervat de cantorij haar repetities. In een tijd van afnemend kerkbezoek is de aanwezigheid van een cantorij bijna levensnoodzakelijk geworden. Ook als ze niet speciaal meewerkt aan de liturgie en de mensen 'gewoon' in de kerk zitten ondersteunt dat alleen al de samenzang.

De daadwerkelijke inbreng maakt het zingen vanzelfsprekend nog veel effectiever, mooier of hoe je het ook wilt noemen. Het liedboek 2013 bevat veel materiaal waar je zonder cantorij gewoon niet aan kan beginnen. Er blijft dan veel moois liggen en dat is eigenlijk zonde.

Repetitie: steeds op maandagavond om 20.00 uur. Ingang: de consistorie.
we repeteren tot 21.00 uur, dus een hele avond ben je er niet aan kwijt.
Start: maandag 17 september
Contactpersoon: Stoffel Gunst, sgunst@hetnet.nl

Cantorij Lewedorp

Aan de diensten in Lewedorp werkt een aantal keren per jaar de cantorij mee. Deze bestaat uit een achttal zangers en staat onder leiding van Bert Alderliesten. Er wordt meestal gezongen met pianobegeleiding, maar soms ook a capella. Er is geen vaste regelmaat van repeteren. Voor een optreden wordt er drie tot vier keer geoefend op de uit te voeren liederen. Wie wil meezingen is altijd van harte welkom.

Je kunt je opgeven bij Bert Alderliesten, 0113-612770, bert@alderliesten.com
Je krijgt dan bericht als er weer gezongen gaat worden.

Zanggroep Hoedekenskerke

Al 44 jaar komt de zanggroep in Hoedekenskerke onder leiding van Jos Roelse samen voor een eigen, vaak stimulerend, aandeel in de gemeentezang. Na het vorige liedboek (1973) raken we, mede door inbreng van de zanggroep, in de afgelopen vijf jaar ook steeds meer vertrouwd met de liederenschat uit het nieuwe liedboek (2013).

Versterking in de groep is welkom!

In het nieuwe seizoen gaat de zanggroep weer van start op donderdag 11 oktober.
We oefenen van 19.30 uur – 20.30 uur.
contact: Jos Roelse roelse-rensen@hetnet.nl

Cantorij Nisse / 's Heer Abtskerke

De cantorij van Nisse / 's Heer Abtskerke bestaat uit een groepje enthousiaste mensen uit beide gemeenten. Zij komen een paar keer per jaar samen, in aanloop naar Kerstfeest en Pasen om met veel plezier oude en nieuwe liederen in te studeren. Ook dit seizoen hopen zij o.l.v. Gernan Schreuder de gemeentezang tijdens de feestdagen te ondersteunen. Wie mee wil doen is van harte welkom. Laat het even weten. Mededelingen over repetitieavonden, locatie en aanvangstijden, vindt u t.z.t. in Kerkwijzer. Gernan Schreuder, tel. 06-81701570

Toerustingsavond pastoraat

Op 2 oktober 2018 wordt in de kerk van Nieuwdorp een toerustingsavond pastoraat gehouden voor ouderlingen, bezoekmedewerkers en andere geïnteresseerden. We willen deze avond kijken naar nieuwe / andere vormen van pastoraat. Hoe kunnen we in deze tijd vol veranderingen op het kerkelijk erf elkaar blijven ondersteunen en inspireren?

Data: 2 oktober
Aanvangstijd: 20.00 uur.
Leiding: Mathilde Meulenstein en Marjo Wisse

Zeeuwse inspiratiedag op 24 november Kerk, laat je zien!

Hoe ben je als kerkelijke gemeenschap zichtbaar in je omgeving? Kerken in Zeeland laten zich op verschillende manieren zien. De ene kerk werkt veel samen met de plaatselijke basisschool en een andere kerk organiseert maaltijden voor het hele dorp of opent haar kerkgebouw voor activiteiten van het dorp. Prachtige initiatieven die het waard zijn om te delen.

In Pakistan weten ze ook wat het is om als kerk in de minderheid te leven, en toch van meerwaarde te zijn. Ze zoeken naar manieren om tot zegen te zijn voor hun omgeving. Door maaltijden te organiseren voor daklozen, jongeren aan een baan te helpen of kinderen met een handicap perspectief te bieden. Wat kunnen wij in Zeeland en in Pakistan van elkaar leren? Graag nodigen wij u uit voor de Zeeuwse inspiratiedag op 24 november 2018 in Goes. Met inspirerende sprekers en workshops over Zeeland voor Pakistan, ook de dorpskerkenbeweging zal present zijn met het thema kerk zijn op het dorp en er is ruim tijd voor ontmoeting. Daar wilt u toch bij zijn?

Meld u vanaf 23 augustus aan op www.protestantsekerk.nl/zeelanddag.

Datum: 24 November 2018
Locatie: de levensbron, Mansholtlaan 1, Goes
Informatie: Mathilde@Meulenstein.nl

Hoe 'groen' is de Bijbel?

Groen doen en duurzaam leven. Voor de één een vanzelfsprekend streven, voor de ander onhaalbaar en onwenselijk. Want de groene wereld is een woud van tegenstrijdige informatie. Als je alles goed wil doen, mag je uiteindelijk helemaal niks meer en ben je de hele dag bezig met afval scheiden, moestuinieren en veganistisch koken. Is groen wel te doen? En wat heeft groen doen met geloven te maken? Hoe ziet 'groen geloven' eruit?

Peter Siebe (1959) is persvoorlichter bij het Nederlands Bijbelgenootschap, maar daarnaast ook journalist en spreker. Hij kwam van jongsaf op adem in de natuur en verbaasde zich erover dat het in zijn kerk nooit ging over natuur- en milieuproblemen. In zijn lezingen laat hij zien dat God niet alleen van mensen houdt maar ook van de natuur en dat natuur- en milieuzorg even christelijk is als naastenliefde. Voor Kerk in Actie redigeerde hij de 'Toolkit Duurzaam Kerkbeheer'. Ook is hij betrokken bij het project 'Groene Kerken'.

De avond sluit goed aan op de Dankdagdienst die in veel Zeeuwse kerken, eind november wordt gehouden. Aanvang dankdienst in Nisse: 19.30 uur.

Aansluitend een gesprek over de vraag Hoe groen is de Bijbel?
Datum: woensdag 28 november
Gastspreker: Peter Siebe
locatie: Maria kerk te Nisse
Inloop: 20.15 uur aanvang lezing: 20.30 uur

Sacramentsprocessie 2019

Gluren bij de burens mag dat eigenlijk wel? Ja hoor, de RK parochie van Ovezande doet daar niet moeilijk over. Volgend jaar zomer, 16 juni, nodigt zij haar protestantse geloofsgenoten uit om in te haken bij een processie/voettocht een mooi deel van de Zak van Zuid Beveland. Deze korte tocht eindigt, 's middags, op een open terrein waar het Bijbelverhaal Ruth wordt uitgespeeld.

Een prachtige pastorale waarin liefde wordt beproefd, genoten in al zijn facetten. Een oud, wijs en altijd weer nieuw verhaal "onder wiens vleugels ook wij mogen schuilen" en opademen.

Save the date en noteer alvast 16 juni 2019. Welkom!

Vervolgkring Levinas

In een snel veranderende wereld lijken voor veel mensen vertrouwde ankers weg te vallen. Herorientatie vraagt de nodige veerkracht en inzicht in eigen kracht en ook verlangen.

Toch merken we eerder bij onszelf en/of bij anderen perioden van leegte op in het bestaan. Veelal is het lastig daar woorden aan te geven, zeker als men beseft dat er weinig als een tekort te benoemen valt. Soms kan dit diffuse onbehagen zorgen voor leegte en verlegenheid met het bestaan, die beklemmend kan werken.

Wat zegt dat over onze samenleving waarin binnenkort een derde van jongeren en volwassenen alleen wonen en zich eveneens alleen voelen (wat zowel een autonome veerkracht alsook een doelloosheid geven kan)?

De uitdaging voor een antwoord ligt misschien wel in deze intrigerende vraag: Hoe kan leegte in het bestaan weer worden tot ruimte?



Diverse filosofen, maar ook schrijvers, dichters, zieners, zijn in de geschiedenis voor ons merkstenen op de weg van dieper (zelf)verstaan. Met filosoof en gespreksleider Ko Vos, staan we stil bij teksten uit het Oude Testament, bij die van Griekse filosofen, als Epicurus en dichters als Baudelaire en Rilke. We kunnen op die weg, vol 'merkstenen' ontdekken dat leegte een innerlijke volheid aan ruimte schenkt, als een goddelijk mysterie wat werkzaam is vanuit de ziel.

Bevlogen psychiaters zoals Victor Frankl en Irving Yalom (in zijn boek Tegen de zon inkijken) geven ons inzichten die helend kunnen werken. Een inzicht van hen is: een mens kan 'zingeving in het lijden ontdekken', zonder dat lijden zin heeft. Zo kan hoop, als het beleven van innerlijke ruimte een kracht, een mens nu al "vullen" met zin, met verlangen naar recht en gerechtigheid. Een gelijknamig gedicht van de voormalige president van Tsjechië Vaclav Havel, toont ons die kracht.

Data: woensdagmiddag 14 november 2018, 16 en 23 januari 2019
Locatie: Keetenstraat 3, Lewedorp
Aanvang: 13.00 uur tot 15.30 uur.
Gespreksleider: Ko Vos.
Aanmelden: Engel Reinhoudt cn.zeeuws@zeelandnet.nl t. 06 4340 7879

Gesprekskring

In 's-Heer Arendskerke bestaat een gesprekskring onder leiding van pastor Harrie Buijssen en dominee Marjo Wisse. Het is een regionale oecumenische groep die eens per maand samenkomt om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke aard uit kranten en / of tijdschriften te bespreken. Omdat de onderwerpen per bijeenkomst worden gekozen, kunnen nieuwe deelnemers makkelijk invoegen. De samenstelling van de groep is in de loop van de jaren regelmatig gewisseld. Openheid en respect voor ieders mening zijn gebleven. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

We komen bij elkaar op de laatste dinsdag van de maand, 's middags om 14.00 uur in de pastorie van 's-Heer Arendskerke, Slotstraat 63.
Data voor seizoen 2018-2019: 25 september, 30 oktober, 27 november, 29 januari, 26 februari en 26 maart.
Aanmelden bij: M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL 's-Heer Arendskerke, tel. 561322, e-mail m.j.wisse@kpnmail.nl

Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat in september wordt besproken toegestuurd.

Breiclub Hoedekenskerke

Vind je het leuk om te breien en/of te haken en wil je dit met anderen samendoen? Dan is er nu de kans om aan te schuiven.

We komen om de veertien dagen bij elkaar in de consistorie van de kerk. We breien en haken voor het goede doel. Afgelopen seizoen was dat een kindertehuis in Roemenië. We drinken gezamenlijk koffie en er wordt heel wat uitgewisseld, niet alleen verhalen maar ook brei-en haakpatronen.

Wanneer je dit leest en denkt dit is iets voor mij: weet je dan welkom!, we kunnen echt nog wel wat breisters/haaksters gebruiken. We starten weer op dinsdag 4 september, consistorie van PKN de Ark. De data staan aangeplakt bij de consistorie of een mail naar: Gerda Koemans, lkoemans@zeelandnet.nl of Marianne Bijkerk, mariannebijkerk@zeelandnet.nl werkt ook.

Wanneer je niet kunt komen maar wel in het bezit bent van wol dat toch maar in een zak op zolder staat, dan stellen we het op prijs wanneer we dit mogen ontvangen.

Een idee in al haar eenvoud maar met grote gevolgen. Zoals een steentje in de vijver steeds grotere kringen maakt.

Data: start: dinsdag 4 september
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: de Ark, Hoedekenskerke
Informatie: Marianne Bijkerk@zeelandnet.nl

Koffieochtenden

's Heer Abtskerke



Afgelopen voorjaar is gestart met een maandelijks koffieochtend, elke tweede dinsdag in de maand. De bedoeling van de koffie ochtend is dat we als dorpsgenoten elkaar informeel ontmoeten: een gezellig momentje in de week. In eerste instantie hadden we foto's van vroeger en foto's en verhalen van ons dorp en van Sinoutskerke. Informeel met elkaar praten, over van alles en nog wat, bleek ook aan te slaan. We gaan door met deze ochtenden! Dorpsgenoten van 's-Heer Abtskerke en voorbijgangers, van harte welkom!

Data: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december, en zo verder.
Aanvang: 10.00 uur tot een uur of 11.00 uur
Locatie: Johannes de Doper kerk aan de Kerkring
Informatie: Pauline Mol, molhub@hotmail.com en Nel de Jonge

Nieuwdorp

Iedere woensdagochtend is er koffie en een praatje in de Bethelkerk in Nieuwdorp. Naast vaste gasten zijn er altijd wel een aantal dorpsgenoten of fietsers die even aankomen voor een kop koffie. Iedereen van harte welkom!

Van 9.45 uur tot 11.30 uur staat de koffie voor u klaar.

Informatie bij Mathilde Meulenstein

Gesprekskring Nieuwdorp

Iedere 6 weken is er, roulerend bij iemand thuis, een gesprekskring in Nieuwdorp.

De thema's variëren van bijbelstudie, bespreken van de actualiteit, tot het nabespreken van een dienst of in gesprek met een spreker.

Data: iedere woensdagochtend
Locatie: Bethelkerk, Coudorp 1 te Nieuwdorp
informatie: mathilde@meulenstein.nl

Geloven met kinderen – kinderdiensten

Jaarlijks wordt voor de regio een kinderdienst georganiseerd vanuit de gemeenten Borssele, 's-Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp. Ook houden we sinds een paar jaar een paaswake viering speciaal voor de kinderen. Deze wordt gehouden op stille zaterdag om 17.00 uur in een van de deelnemende kerken. Een en ander wordt voorbereid in een gezamenlijk overleg van de leiding van de kindernevendiensten van de betrokken gemeenten. Omdat de activiteiten zich ook richten op de regio, zijn belangstellenden uit de andere gemeenten van harte welkom om met ons mee te denken en te werken.



De eerste bijeenkomst waarin we plannen smeden voor het seizoen 2018-2019 is op 20 september, 20.00 uur, Slotstraat 63 's-Heer Arendskerke.

De kinderdienst 2019 zal zijn op 3 februari 2019 te Borssele

Contactpersoon: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl

Jeugddienst

Op 25 november wordt voor federatie 'De Samenwerking' in Lewedorp een jeugddienst gehouden. Jongeren uit Borssele, 's-Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp worden uitgenodigd om deze dienst gezamenlijk voor te bereiden.

De brainstormavond wordt gehouden op vrijdag 5 oktober in de pastorie van 's-Heer Arendskerke, Slotstraat 63, om 19.30 uur.

JEUGD

Dan zoeken we een thema voor de dienst en bedenken we hoe we dit thema gaan uitwerken in muziek, verbeelding en teksten.

Onder leiding van Rob Knuit en Rinus Vroonland wordt een muziekgroep samengesteld die in de dienst zal spelen.

De niet-muzikanten houden zich bezig met de uitwerking van woord en beeld.

In onderling overleg wordt een drietal vrijdagavonden afgesproken waarop een en ander wordt voorbereid. Deze avonden vinden plaats in Lewedorp.

Ook jongeren uit de andere federatie zijn welkom bij de voorbereiding en / of de jeugddienst.

Contactpersoon: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl

Theateravond

DROOM VAN VUUR - of... de dag dat God 10 jaar werd

Kees van der Zwaard komt uit een protestants-christelijk nest en zat op de school met den Bijbel. Anne de Vries was zijn profeet. Als jochie van 10 las Kees diens Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis en Reis door de nacht. De Kees van 10 voelde zich dapper en schuldig met David, was geduldig met Job, vreemdeling met Ruth, verdrietig en blij met Maria Magdalena, verliefd met Jan, op Trijntje, net als Jan in de ban van de opgemaakte Sylvia, die rookte, begerig en bang met Achan. En altijd dat verterende vuur van verlangen. Veertig jaar later is het tijd om die verhalen opnieuw te vertellen.

Voor wat ze nu waard zijn. Welkom!

Datum:	zaterdag 9 maart 2019
Aanvang:	20.00 uur
inloop met koffie:	19.30 uur
Locatie:	Maria kerk te Nisse
Entree:	€ 7,50
Informatie:	ds.e.j.rienveld@gmail.com



Liedboeklustrum – wat zingen we (nog niet)?

Vijf jaar geleden, in mei 2013, verscheen het 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk' als opvolger van het 'rode liedboek' uit 1973. Het nieuwe liedboek werd meteen massaal in gebruik genomen en ter gelegenheid van het eerste lustrum willen we nog eens uitgebreid met elkaar door de liederen bladeren. 1016 liednummers zijn we rijk, waarvan er ook nog een aanzienlijk aantal in a-, b-, c-versies etc. is onderverdeeld – wat zijn we daar in die vijf jaar van gaan zingen, welke liederen zingen we (nog) niet, zijn er nieuwe 'toppers' gekomen? Deze en andere vragen zullen niet alleen pratend, maar ook zingend aan de orde komen, in het komende seizoen. Ons zingen wordt begeleid door organist Ab Faase en pianiste Rini Jongsma. De inleider op deze avond is ds. Marieke Fernhout (interim-predikant in Heinkenszand en indertijd mee-lezer bij de totstandkoming van het nieuwe liedboek).



plaats: Barbesteinkerk, Clara's Pad 6 in Heinkenszand.
datum: donderdagavond 22 november
aanvang: 19.30 uur

Vijf avonden 'Mediteren in de Zak'

Meditatie ... Ik ben er wel nieuwsgierig naar, maar daarvoor moet je toch boeddhist zijn of yoga beoefenen? Meditatie op zich is geen religie. Het is een manier om onder al het gewoel in je innerlijk de stilte die je meedraagt te ontdekken. Wie een tijdje mediteert, zal ervaren dat het steeds makkelijker wordt om je tijdens je gewone dagelijkse bezigheden af te stemmen op die stilte en vandaar uit te spreken en te handelen. Je leert te luisteren naar en je over te geven aan de stille stem van God, die ook jou roept. Zo krijgt jouw leven steeds meer richting.

In het christendom wordt meditatie al eeuwen gepraktiseerd. De stilte ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan het kloosterleven. Deze vijf avonden zijn een verkenning van christelijke meditatie. Het christelijke karakter komt er o.a. in tot uitdrukking dat er geregeld gebruik gemaakt wordt van bijbelteksten om de geest tot inkeer te brengen.

De begeleiding van deze avonden is in handen van Marga Haas. Zij is geestelijk verzorger in een hospice en gastvoorganger in diverse gemeentes. Zij beoefent al jaren meditatie en houdt stiltedagen in Middelburg. Zij biedt achtergrondinformatie, maar het belangrijkste onderdeel van de avonden is het in de praktijk brengen en oefenen van meditatie.

- Vijf zondagavonden, om de veertien dagen, telkens van 19.30-21.00 uur
23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november 2018
- Locatie: kerkzaal, Van Tilburghstraat 27, Driewegen
- Opgaven bij: Theanne Boer, theanne69@gmail.com

Bijbelstudie Driewegen Vooraankondiging

Vanaf eind september willen een paar mensen die betrokken zijn bij hun eigen kerk in de regio starten met een Bijbelstudie in Driewegen. Doel van de avonden is: elkaar ontmoeten rondom de Bijbel, samen zoeken naar een vertaalslag van oude woorden naar de hedendaagse tijd.

Kom je uit één van de omliggende dorpen ben je ook van harte welkom om mee te doen.

De avonden beginnen om 20.00 uur. Iedere 2 weken.
Welke dag in de week wordt in overleg met de deelnemers bepaald.
We zullen u via de kerkwijzer verder informeren over datum en locatie.
Voor meer info of opgeven: Quirien Verhage - qverhage@hotmail.com - 06-20527893

Maaltijd en Filmavonden

Films brengen ons bij vragen die ertoe doen

Goede kost, daar knapt een mens van op.
Niet alleen van kost die bestemd is voor de maag.
Maar ook van kost die de ziel kan voeden.
Een voedzame combinatie van deze twee bieden we



opnieuw aan. Nadat vorig seizoen alleen de eerste van de drie avonden met een maaltijd begon, willen we in het komende seizoen drie avonden lang de ontmoeting zoeken in de combinatie van maaltijd en film.

We gaan de avonden beginnen met een eenvoudige, maar gezellige maaltijd. De ontspannen ontmoeting staat daarbij centraal. Dan kijken we samen naar een boeiende film (zie hieronder). En na afloop is er – uiteraard bij koffie of thee – gelegenheid om met elkaar te spreken over wat ons heeft geboeid, geraakt, aangesproken of misschien wel geïrriteerd in het filmverhaal. Zo komen we – hopelijk – op het spoor van de voeding voor de ziel. Met vragen die ertoe doen.

We beginnen met het aanbieden van één film. Aan de deelnemers wordt gevraagd om suggesties voor films die we de tweede en eventueel derde avond kunnen vertonen en bespreken. Dus ook uw betrokkenheid bij het programma doet ertoe!

We komen bijeen in de Barbesteinkerk, Clara's Pad 6, 4451 HD Heinkenszand. De maaltijd vangt aan om 18.00 uur, de filmvertoning om 19.00 uur. Voor deelname, ook aan de maaltijd, is aanmelden noodzakelijk om de maaltijden te kunnen voorbereiden (zie hieronder).

En dan de film ... We gaan kijken naar Still Life uit 2013, geregisseerd door Uberto Pasolini. John May (Eddie Marsan) is een stipte en goed georganiseerde gemeenteambtenaar die belast is met het vinden van de nabestaanden van hen die in alle eenzaamheid zijn gestorven. Wanneer zijn afdeling wordt afgeslankt, moet John extra zijn best doen om zijn laatste zaak rond te krijgen. Het wordt voor hem een bevrijdende reis die hem in staat stelt om eindelijk beginnen te leven.

De eerste avond zal zijn op maandag 8 oktober 2018 om 18:00 uur. En als er voldoende belangstelling (= betrokkenheid!) blijkt te zijn: noteer dan ook alvast donderdag 22 november 2018 en donderdag 17 januari 2019.

Voor maaltijd, film, inspirerende gespreksvragen en koffie/thee vragen we een bijdrage van € 7,50.

Data: maandag 8 oktober; donderdag 22 november; donderdag 17 januari 2019
Aanvang: 18.00 uur (maaltijd) 19.00 uur film
Locatie: Dorpskerk, Dorpsstraat 71 Heinkenszand
Aanmelden: ds.e.j.rietveld@gmail.com, T: 06-34 104 659 of
wielhacking@gmail.com, T: 06-17 598 152.

Bijbelkring

Samen de bijbel lezen en op zoek gaan naar wat de oude woorden ons vandaag de dag kunnen zeggen. We willen dat doen op 9 oktober, 20 november, 15 januari en 12 februari om 10.00 uur. Neem een bijbel in vertaling naar keuze mee. Het is mooi als we verschillende vertalingen kunnen vergelijken.

Plaats van samenkomst in oktober en november: Achter de kerke in Driewegen

Plaats van samenkomst in januari en februari: Bergweg 2 te 's-Heer Abtskerke

Graag aanmelden voor 15 september.

Contactpersoon: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl

Creatieve middag: Mozaïek onder leiding van Ronald Boomsma.

“in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb Ik wijsheid gelegd”. Exodus 31:6

In de protestantse traditie zijn wij goed in luisteren / spreken / discussiëren over Gods woord. Het is een traditie van het woord. Maar juist om ook andere emoties en vaardigheden aan te spreken is deze mozaïekmiddag. Omdat in het mozaïekambacht veel tijd omgaat is het daarmee ook een ideale gelegenheid om deze tijd van creatieve expressie te gebruiken om met anderen over dé Boodschap van Hoop te kunnen praten en op een ongedwongen manier van gedachten te kunnen wisselen over vraagstukken van het leven. Ronald Boomsma wil zo zijn talent in zetten om anderen aan te moedigen, te motiveren en uit te dagen om ‘de scherven van hun leven’ toe te vertrouwen in Gods handen. Mozielen verbeeld dat uit gebrokenheid van ziel, geest en lichaam iets schitterend kan ontstaan, mits de ‘scherven, stukken en delen’ in de juiste handen worden toevertrouwd; de handen van onze hemelse Vader.



Deze middag maakt iedereen een mozaïekwerkstuk van glasmozaïek op MDF paneeltje in de vorm van een vogeltje: Birdy.

Weet u waar vogels in de Bijbel voorkomen?

Er zal gewerkt worden met verschillende soorten glas zoals chinees glas, murrini, puzzelglas en glas decoratiedruppels.

<http://www.boomsmaemozaiek.nl/> <http://www.kunstvoorhetleven.nl/>

Data: 1 februari 2019 13.30-16.00 met een uitloop naar 16.30 uur.
Aanmelden: voor 13 januari 2019
Locatie: BoomsmaMozaiek, Diodeweg 25, 4338 PW Middelburg
Informatie en aanmelden: Mathilde Meulensteen, 0118-850942
Mathilde@Meulensteen.nl

TEENS@Hoedjes: jongerenwerk in Hoedekenskerke

Sinds een jaar of 5 bestaat onze TEENS@Hoedjes. (Bijna) iedere maand komen we op een vrijdagavond bij elkaar, soms op Kerkstraat 36 bij Donny, dan weer op Kerkstraat 38 bij Hanny. Op het “menu” staat soms koken, soms film-met-als-toetje: napraten, soms actie voorbereiden voor het goede doel. (in 2017 zelfs een 4-gangen kerstdiner helpen voorbereiden en uitserveren. Er waren 55 gasten en de opbrengst was zo’n € 1750,00. Daar doe je het voor, maar minstens zoveel voor de gezelligheid tijdens hakken en snijden, verlichting en andere versiering aanbrengen, tafels dekken en (wijn) inschenken. Wat doen we ook wel eens: een crea-avond, een levensgrote kerststal maken van afval, ouwe troep. Die stond wel 3 weken tegen de kerk aan. Meewerken aan de 4 mei herdenking, ook zoiets: daar praat je over door en over ná. Aan het einde van het seizoen hebben we een BBQ- en Bingoavond. Die móet je gewoon meemaken! En nog wat: altijd een snackmoment tijdens de avond: rond half 10 heb je toch gewoon weer trek?! (o ja: het is van 19.30 uur- 22.00 uur)

Een groep van 8 jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, dat moet je je er bij voorstellen. Vanaf klas 2 van het voortgezet onderwijs ben je welkom.

Data nieuwe seizoen: 7 september, 19 oktober en 16 november. Noteren!!

Pak je telefoon en bel, sms, app: 06-22 07 10 05, ik voeg je toe aan de groepsapp zodat je helemaal op de hoogte blijft van programma, waar het is en wat al niet.

Je bent meer dan welkom: nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe ideeën!

See you at TEENS@Hoedjes!

Contactpersoon: Hanny van Wijngaarden

