

ORGANIST

Hans van Baalen, geboren in Heinkenszand speelde bij zijn tante regelmatig op een orgeltje, een 'harmonium'. Toen Hans 9 jaar was, werd er bij de familie van Baalen ook zo'n orgeltje in huis gebracht en is zijn interesse voor het orgelspel ontstaan.

Na school of 's avonds naar privé orgelles en later naar de muziekschool in Goes waar een orgel met twee klavieren en voetpedalen stond. Bach en Beethoven was het devies. Als 14-jarige speelde Hans voor het eerst als organist, tijdens een kerkdienst in de gereformeerde kerk te Heinkenszand. Vanaf dat moment werden zijn lessen toegespitst op kerkmuziek. Deze muziek heeft hem getroffen, hij bleef tot zijn verhuizing uit Zeeland in 1972 al die jaren de zondagse diensten in Heinkenszand begeleiden.

Eind 2019 keerde Hans samen met vrouw Hanneke terug naar het Zeeuwse land en kwam in ons dorp terecht.

Hans heeft thuis zijn eigen huispijorgel. "Dat is fijn spelen, je hoeft niet naar de kerk om te oefenen. In de winter is het er altijd koud en wat vochtig en is een pijporgel niet op toon". Met een elektronisch orgel heeft Hans niet zo veel. De enige keer dat hij daarop speelde was tijdens de openluchtdienst bij Hoeve van der Meulen.

Wat het orgelspel betreft zegt hij: "je speelt zoals je bent. Iedere organist heeft zijn eigen stijl. Ik vind de belangrijkste taak van een organist dat hij/zij de gemeentezang zodanig begeleidt dat er goed gezongen kan worden. Een goed tempo, afwisseling in harmonisaties en duidelijke registraties".



Hans vindt kerkdiensten altijd spannend. "Je moet je aandacht erbij houden gedurende de dienst. De partituren op volgorde zodat je alles klaar hebt wanneer het volgende lied moet beginnen. Tijdens de preek/overdenking kun je wel luisteren". Hans is erg precies en kritisch op zichzelf en niet snel tevreden.

Uit alles wat hij vertelt, spreekt passie! Meer dan hobby. Hij wil nog lang blijven spelen. "Als de geest goed blijft kun je dit tot hoge leeftijd blijven doen". Dat Hans graag speelt in onze mooie monumentale kerk vinden wij niet erg. Hans is niet alleen een erg goede organist, maar bovenal een fijn, gezellig en vriendelijk mens.

GEEF VOOR DE KERK VAN MORGEN

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken, samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. De actie kerkbalans vraagt om te investeren in een levende kerk omdat we mensen zijn. Mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. De kerk is een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een plek om te vieren en te geloven. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Om alles te kunnen betalen zijn we afhankelijk van jullie bijdragen. Door teruglopende inkomsten is al besloten om de formatie voor de nieuwe predikant terug te brengen naar

0,6 fte. Ook hebben we te maken met extra uitgaven voor het kerkgebouw, zoals een nood reparatie door scheurvorming en aanpassing van de elektrische installatie om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Daarnaast gaan de overige onderhoudskosten van de gebouwen en de andere lasten elk jaar weer omhoog. Daarom vragen wij ook onze dorpsgenoten om voor de kerk, het monument midden in ons dorp, een bijdrage te geven. Dankzij jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan en kunnen we ons monument goed blijven onderhouden.

Actie  **Kerkbalans**
Geef vandaag voor de kerk van morgen



FINANCIËN

In 2021 is er ruim € 16.500,00 bijgedragen voor de actie kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor!! Het zou geweldig zijn als we in 2022 dat bedrag ook weer realiseren. We kijken er al naar uit!

De schematische voorstelling is een weergave van de begroting 2022.



Belastingvoordeel

Geef slim. Uw bijdrage Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Onze gemeente heeft een ANBI beschikking. Nog meer belastingvoordeel hebt u als u een schenkingsovereenkomst aangaat.

Informatie op onze website: www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans



Rekeningnummer IBAN NL67 RABO.0373.7147.26
t.n.v. Protestantse Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

De kerk van morgen? Hoe die eruitziet? Geen idee. Veranderingen kunnen snel gaan, dat hebben we de laatste twee jaar gezien. Wie had kunnen bedenken dat de kerken gesloten zouden worden, dat we mondkapjes moesten dragen en afstand houden en online de kerkdienst zouden volgen?

Toch is het ons overkomen. We waren allemaal voorzichtig en we hoopten op betere tijden. Veranderingen kunnen snel gaan dat blijkt. Hoe de kerk van morgen er dus uit zal zien weten we niet, wat we wel weten is dat we een nieuwe dominee krijgen.

Wat we ook weten is dat... zolang u, jij, ik er zijn... zolang wij er zijn... is de kerk er ook. Want wij zijn de kerk. Het gaat om geloof, om durven vertrouwen.

Het gaat om geloof, om durven vertrouwen

In het Bijbelboek Exodus trekt het Joodse volk weg uit Egypte op weg naar het beloofde land. Maar al gauw verlangen ze terug naar de zekerheden in Egypte. Het volk trekt 40 jaren door de woestijn, 40 jaren waar in ze moesten leren er op te vertrouwen dat God voor hen zorgde, dat er eten was, het manna en water uit de rots.

Het was anders dan ze gewend waren maar het was genoeg.

De kerk van morgen zal anders zijn dan we gewend waren, maar het zal genoeg zijn.

Wat wij moeten doen is vertrouwen en ondertussen onze krachten inzetten en onze gaven geven, tot opbouw en tot voortbestaan van de kerk, van nu en van morgen.

WELKOM



We heten iedereen welkom die alleenstaand, getrouwd, gescheiden, weduwnaar, hetero, homo of nog weer anders is.

We verwelkomen je, of je nu als een nachtegaal kunt zingen of alleen maar in jezelf kunt brommen.

Je bent hier welkom als toevallige voorbijganger, gelukzoeker, Godzoeker of nieuwsgierige.

We verwelkomen diegenen die ouder zijn dan zestig maar nog niet volwassen zijn, en tieners die te snel opgroeien.

Het maakt ons niet uit of je roomser bent dan de paus, of sinds Kerstmis tien jaar geleden niet meer naar de kerk bent geweest.

We heten iedereen welkom die denkt dat de aarde plat is, te hard werkt of lanterfantert.

We bieden een speciaal welkom aan diegenen die vandaag een gebed kunnen gebruiken of die als kind het geloof door hun strot gedrukt hebben gekregen.

Wij verwelkomen pelgrims, toeristen, zoekers, twijfelaars, kaarsjesopstekers... en

JOU!



www.kerksheerabtskerke.nl

Actie  's-Heer Abtskerke **2022 Kerkbalans**

