

HIGH-TEA EN KOFFIE

Onze 14-eeuwse Johannes de Doperkerk is het fysieke en gezichtsbepalende middelpunt van het dorp. De kerk is een gebouw, niet alleen voor de zondagse eredienst, maar is ook een gemeenschap vanuit het geloof in God.



Een gemeente die wil omzien naar elkaar. Niet alleen naar haar leden, maar zeker ook naar de dorpsbewoners. In een kleine dorpsgemeenschap als 's-Heer Abtskerke is het ook belangrijk om, daar waar nodig en gewenst, er te zijn voor elkaar. Zeker in deze verwarrende tijd.



De kerk staat open voor iedereen. Met het organiseren van een high-tea en koffie ochtenden worden hopelijk de omstandigheden gecreëerd om elkaar ook eens anders, misschien minder vluchtig, te ontmoeten en te spreken. Misschien soms ook een stukje eenzaamheid verlichten of gewoon fijn bijkletsen.



Zorgen voor verbinding, het gevoel versterken ergens bij te horen, van betekenis en waarde te zijn. Omzien naar elkaar. Niet alleen als thema van deze brochure, maar als uitgangspunt en kernwaarde.



TUINMUUR

De tuinmuur rond de kerk verkeert in een slechte staat en dient opnieuw hersteld te worden. Het herstel wordt voor een gedeelte betaald uit de opbrengst van de rommelmarkt in 2017 en 2019. Ook heeft de gemeente Borsele een eenmalig subsidie voor het herstel toegezegd. Het was de bedoeling dat het herstel van de muur rond de kerk in 2020 uitgevoerd zou worden. We hebben echter bericht van de aannemer ontvangen, dat de restauratie in het voorjaar van 2021 plaats zal vinden.



BEROEPINGSWERK



Door het vertrek van ds. Rietveld afgelopen augustus zijn we nu opzoek naar een nieuwe predikant. Zoals u misschien al weet is het een predikant die we samen met Nisse en Hoedekenskerke gaan beroepen. Hiervoor is er een 'beroepingscommissie' samengesteld. Intussen zijn de leden van deze beroepingscommissie bekend. Het zijn: Els Voss en Wilma Doller voor 's-Heer Abtskerke, Joke Smallegange en Rens Joziassie voor Nisse en Carolien van Maldegem en Jacob Verhage voor Hoedekenskerke. Zij gaan binnenkort aan de slag, geadviseerd door ds. Leen de Ronde uit Kruiningen, onze consulent.

Colofon:

De Kerkbalanscommissie bestaat uit:
Els Voss - Ronnie Kuijs - Marina Mol - Ko Nijssse - Peter van Buuren

Druk: drukkerij Driedijk
Oplage: 245 stuks



**OMZIEN
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET
SAMEN**



Actie 
Kerkbalans
2021

**Johannes de Doper kerk
's-Heer Abtskerke**



OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar elkaar! Al zeker een halfjaar zien en horen we die oproep telkens op de tv. Ja dat weten we nu wel. Maar doen we het ook? Meer dan anders en vaker?

Mensen vereenzamen. Weinig contacten, nergens naar toe kunnen. Dat valt op de lange duur best tegen.

Gelukkig kennen we elkaar hier in het dorp, tenminste toch van gezicht. Maar wat weten we van de omstandigheden van anderen? Weten we hoe erg ze het vinden om alleen te zijn, om niet naar de kerk te kunnen uit voorzorg en voor de zekerheid? Niet meer even naar Goes, niet meer naar de ouderensoos, niet naar de koffieochtenden.

De kinderen en kleinkinderen veel minder vaak zien.

Omzien naar elkaar, dat is niet voorbehouden aan 'kerkmensen'. Ook al staat de bijbel vol met teksten die gaan over naastenliefde, over goed doen en over omzien naar elkaar.

Mensen doen goede dingen voor elkaar, mensen zijn aardig tegen elkaar. Gewoon omdat ze niet anders kunnen, Het is een levenshouding. Het zit in de genen, zou je kunnen zeggen.

Denk maar aan het boek van Rutger Bregman "De meeste mensen deugen", dat is gewoon zo. De niet deugers halen het nieuws en de krant. Van de deugers hoor je zelden iets.

Het zit niet in de grote gebaren maar in de kleine dingen van het gewone leven. De dingen waaruit betrokkenheid spreekt.

Bel eens iemand op, gooi een kaartje in de bus, vraag hoe het gaat.

Vertel ook iets over je zelf, hoe jij het volhoudt, wat de kinderen voor leuks hebben gedaan, wat je bedacht hebt om te doen met alle tijd die je meer thuis bent nu.

Wanneer u deze brochure ontvangt is het januari, wellicht mogen we dan al wat meer, is er een vaccin. Maar volhouden is ook nodig. Omzien naar elkaar blijft nodig want ook al waren we zelf niet ziek, we hebben wel een geestelijke douw gekregen van deze corona tijd. Laten we elkaar helpen om uit het dal te klauteren.

Omzien naar elkaar,
dat is het mooie van een klein dorp, we doen het al en we doen het allemaal samen



FINANCIEN

De kerk wil een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Daarom is het hartverwarmend, dat ook dorpsgenoten voor de kerk, het monument midden in ons dorp, een bijdrage geven. Daar zijn we blij mee! Op die manier kunnen we ons monument ook goed blijven onderhouden.

Om alles te kunnen betalen zijn we afhankelijk van jullie bijdragen. Ondanks dat jullie bijdragen de afgelopen jaren vrijwel gelijk zijn gebleven, gaan de inkomsten steeds verder omlaag. Door minder pachtinkomsten, lagere opbrengst collecten, minder bezoekers in onze diensten en lagere rente van in het verleden vastgezette gelden.

Ook de onderhoudskosten van de gebouwen gaan elk jaar weer omhoog. Als gevolg daarvan gaan we met de nieuw te beroepen predikant terug van fulltime naar slechts 60%.

In 2020 is er ruim € 16.000,00 bijgedragen voor de actie kerkbalans.

Hartelijk dank daarvoor! Het zou geweldig zijn als we in 2021 dat bedrag ook weer realiseren. **We kijken er al naar uit!**

De schematische voorstelling is een weergave van de begroting 2021



Belastingvoordeel

Geef slim.



Uw bijdrage Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Nog meer belastingvoordeel hebt u als u een schenkingsovereenkomst aangaat.

Onze gemeente heeft een ANBI beschikking.

Informatie op onze website: www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans

Rekeningnummer IBAN NL67 RABO.0373.7147.26
t.n.v. Protestantse Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke

VERLANGEN NAAR HET AMBT IS GOED, WANT HET IS PRACHTIG WERK WAT JE DOET

Ik ben Wilma Doller en sinds kort bevestigd als ouderling in de PKN te 's-Heer Abtskerke.

Ik ben getrouwd met Frank, we hebben zes kinderen en wonen sinds twee jaar in Baarland. Mijn werk lag op maatschappelijk sociaal vlak. Van een gesloten afdeling naar gezinnen met opvoedingsproblematiek. Later in de uitvaart en thuiszorg. Ik ben een doener en houd van mensen.

We zijn stuk voor stuk kinderen van God. Uniek door hem geschapen. Met respect wil en probeer ik met zijn schepselen om te gaan.

Ik krijg vaak de reactie wie wil er vandaag de dag nog ambtsdrager worden? Dus ik denk dat het de hoogste tijd is voor herwaardering van deze taak!

Jezus zegt in de oude vertaling "Het is een voortreffelijke taak dus niet iets waar je tegenop hoeft te zien. Je mag ernaar verlangen!" Dat rijke gevoel ken ik. Ik heb er drie ambtstermijnen als ouderling opzitten. Door de verhuizing hebben Frank en ik met pijn in ons hart afscheid moeten van onze vorige gemeente. Maar vol vertrouwen hebben wij ons aangesloten bij de kerk in 's-Heer Abtskerke.

Toen vanuit de kerkenraad de vraag kwam of ik erover na wilde denken om het ambt van ouderling op me te nemen zei ik: "Hier hoef ik niet over na te denken". Zie het als een geschenk van God wat ik met open armen ontvang. Ik zie mijn ambt breder dan alleen binnen onze kerkelijke gemeente. God heeft één wijngaard en dat is zijn wereld waar wij in



mogen leven. Die wijngaard wil ik heel graag dienen. Dit doe ik vanuit mijn geloof, de liefde voor hem en zijn schepping.

Het mooie aan ouderling zijn vind ik de ontmoeting. Luisteren in het bijzonder. Een stukje aandacht en zorg voor de ander. Het delen van vreugde en verdriet. Ik ga mijn ambt vol vertrouwen tegemoet en hoop op vele mooie ontmoetingen.

Een hartelijke groet van,
Wilma Doller.